

# Wijdekerk 1 jaar!



**Wijdekerk is een initiatief van christelijke LHBT'ers en hun betrokkenen, het vormt een platform om jezelf te kunnen zijn binnen je kerkgemeente ongeacht van welke denominatie je kerk is. Het is ook een platform dat kerkelijk Nederland qua mate van acceptatie in kaart brengt en stem geeft aan LHBT'ers en betrokkenen.**

Iedereen kan verhalen, blogs en artikelen insturen en zijn stem gebruiken. Dat maakt dat Wijdekerk van ons allemaal is. Op 4 november vierde Wijdekerk haar 1-jarig bestaan op een prachtig ingerichte locatie in Apeldoorn.

We werden om te beginnen welkom geheten door Miranda Terpstra, die benadrukte dat Wijdekerk inclusief wil zijn waarbij niemand buitengesloten wordt. Vervolgens zong Noud Fortuin een volgend welkom onder begeleiding van zijn eigen gitaarspel het prachtige nummer 'Welkom in ons huis'.

## Wie ben jij?

Na dit uitgebreide welkom kreeg dominee Wieger Sikkema het woord, hij stelde de vraag: Wie ben jij voor God? Wieger tekende een lijn waarop God bovenaan werd

geplaatst, ons werd gevraagd om aan een aantal voor ons belangrijke mensen een positie toe te wijzen. Wieger plaatste zelf Moeder Teresa direct onder God, Miranda Terpstra en John Lapré van Wijdekerk kregen een positie net eronder toegewezen.

Om ons een wijze les te leren vertelde Wieger ons de gelijkenis van 'De verloren zoon'. De zoon ging er vandoor met de erfenis van zijn vader en besteedde het geld volledig aan de verkeerde dingen. Hij beschaamde dus het vertrouwen



van zijn vader, maar toen hij terugkwam sloot zijn vader hem weer liefdevol in zijn armen. God sluit ons liefdevol in zijn armen door het lijden van zijn zoon Jezus en daarom mogen wij leven vanuit het zoon/dochterschap. We zijn allemaal broers en zusters en we kunnen elkaar zien en accepteren. Aansluitend op het verhaal zong Ebele Wijbenga het lied 'De verloren zoon, de geliefde van de Allerehoogste'. Ennio Drost maakte hierbij een prachtige dans die er goed

op aansloot. Hetzelfde gebeurde met het lied 'Welkom thuis'.

Als laatste onderdeel voor de pauze met daarna de activiteiten in groepen kreeg iedereen de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor iemand of iets. Alle kaarsjes bij elkaar gaven een mooi beeld.

## Ruimte om jezelf te zijn

Onder leiding van Wieger ging ik met een groep mensen in gesprek over waardigheid en identiteit. Wieger vertelde dat kerken het onderwerp homoseksualiteit niet uit de weg moeten gaan: volgens hem is er winst te halen als je ruimte en vrijheid krijgt om jezelf te zijn. Er werden positieve en negatieve persoonlijke verhalen verteld die vaak heftig waren om te horen.

Het tweede onderdeel dat ik volgde was speedmeeten, wat confronterender was dan ik verwacht had. We begonnen met elkaar twee minuten in de ogen te kijken en verder niks te doen. Ik betrapte mezelf erop dat er gelijk vragen bij me boven kwamen en ik me moest inhouden om niet te gaan praten. Vervolgens kregen we vragen op kaartjes voorgelegd, waarop we gewoon antwoord mochten geven. Dit voelde al een stuk gemakkelijker. In het nagesprek van dit onderdeel merkte ik dat de andere groepsleden soortgelijke ervaringen gehad hadden.

Tenslotte heb ik meegezongen met

## 'Bied LHBTI-mensen een echt perspectief'



een aantal opwekkingsliederen, waarna ik met een ontspannen gevoel aan de gezamenlijke afsluiting begon.

### Een middag vol dankbaarheid

Toen we allemaal weer bij elkaar waren zongen we het prachtige nummer '10.000 redenen tot dankbaarheid', die ik op dat moment zeker voelde. Ebele zong het nummer 'Word stil in mij', opnieuw met een prachtige dans van Ennio erbij. Voordat Noud de middag afsloot met een prachtig lied, had Alexander Noordijk nog een grappige uitsmijter: we gingen met Mentos de verbinding met elkaar aan. Een aantal mensen uit de zaal werd uitgedaagd om samen een aantal activiteiten uit te voeren die op de Mentos stonden. Het protestlied waarmee Noud afsloot was werkelijk geweldig: In Amerika was een belangrijk iemand op de universiteit gaan betogen wat er allemaal wel niet mis was met homoseksualiteit, waarna een grote groep studenten het lied 'How He loves us' was gaan zingen. Het was mooi om te merken hoe iedereen in de zaal uiteindelijk ook meezong. Hiermee kwam er een eind aan een geweldige middag, Miranda en een aantal niet teamleden die aan deze dag bijdroegen kregen uitgebreide bedankjes. Hier sluit ik me geheel bij aan: Stichting Wijdekerk brengt LHBT'ers, betrokkenen en kerken een eind vooruit in het leven!

*Titia van Hooijdonk*

Voor meer informatie over **Wijdekerk**: [www.wijdekerk.nl](http://www.wijdekerk.nl)

**Onlangs vergaderde de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Op haar agenda stond onder meer de behandeling van huwelijksordinantie in de kerkorde. De artikelen van deze ordinantie gaan over het inzegenen of zegenen van respectievelijk heteroseksuele relaties of 'andere levensverbintenissen' en het kerkjuridisch verschil daartussen.**

Het LKP, één van de partners in de LCC-Plus-projecten, riep de synode op tot een dialoog waarin er werkelijk ruimte is voor LHBTI-mensen.

### Een veilige en inclusieve kerk

Het LKP sprak, voorafgaand aan de synode, de hoop uit, dat met deze discussie gezamenlijk een weg ingezet zal worden die leidt tot een echte gelijkwaardige plaats voor LHBTI-mensen, zowel daadwerkelijk in de plaatselijke gemeenten als in het kerkrecht.

"Dat dit niet voor alle kerkgenootschappen vanzelfsprekend is, is bekend, maar de opdracht om LHBTI-mensen een veilige plek te bieden – waartoe ook de Wereldraad van Kerken oproept –, moet leiden tot gelijkwaardigheid. Immers, alleen dat kan en zal leiden tot het daadwerkelijk bereiken van het geestelijk en lichamelijk welzijn van LHBTI mensen binnen de kerk, en is daarmee dan tegelijkertijd het bevrijdende perspectief van een veilige en inclusieve kerk voor iedereen", aldus de voorzitter van het LKP, Heleen de Boer. Zij voegde daar nog aan toe: "Mocht de Generale Synode de weg van de dialoog gericht op veiligheid en inclusiviteit niet oppakken, en dus alleen de juridische discussie gaan voeren, dan zal dit eenvoudig leiden tot het

gevoel van uitsluiting; en daarmee is dit direct beschadigend voor velen."

### Noot van de redactie

Uiteindelijk is er alleen besloten om nu niets te besluiten en dit onderwerp over een jaar weer op de agenda te zetten.

